

*Rein Lander oprichter Stichting Pallieter*

# 'STICHTING PALLIETER'

---

Stichting Pallieter zet zich (uitsluitend met vrijwilligers) in voor meer kwaliteit van leven van ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch zieke kinderen en kinderen met een beperking. We maken ons sterk voor het welzijn van het kind (waarbij ook het gezin niet uit het oog verloren wordt) en gaan voor de 'extra's' die niet uit het reguliere (zorg) budget betaald kunnen worden. Onze slogan is niet voor niets 'Pallieter, dichtbij het gezin en het zieke kind'.

## **KUN JE IN HET KORT UITLEGGEN WAAR PALLIETER VOOR STAAT?**

Stichting Pallieter zet zich - uitsluitend met vrijwilligers - in voor meer kwaliteit van leven van ernstig, ongeneeslijk dan wel chronische zieke kinderen en kinderen met een beperking.

## **WAT ZIJN DE BEZIGHEDEN VAN PALLIETER?**

We maken ons sterk voor het welzijn van het kind (waarbij ook het gezin niet uit het oog verloren wordt) en gaan voor de 'extra's' die niet uit het regulier (zorg) budget betaald kunnen worden. Onze slogan is niet voor niets 'Pallieter, dichtbij het gezin en het zieke kind'. Denk hierbij aan het inrichten van kinderkamers, van een snoezelkamer, van een (buiten)speelplaats maar ook het organiseren van een Verwendag in het Isala theater en i.s.m. Musical Souvenir bijv. een kinderboekenweekconcert.

## **WAAR WORDEN DEZE UITGEVOERD?**

We zijn een landelijke stichting dus onze projecten kunnen in Capelle aan den IJssel (CityKids, IJsselland ziekenhuis, De Groene Burcht) en omstreken zijn maar bijvoorbeeld ook in Kaatsheuvel (Villa Pardoes), Rijswijk (Villa Expertcare) of in Amsterdam (Het Jeroen Pit Huis). Het zelfde geldt voor de acties die voor ons gedaan worden. Deze zijn meestal in deze regio daar we hier gevestigd zijn en ook het meest bekend zijn. De werkzaamheden van Pallieter worden vanuit huis gedaan, wat gemakkelijk is én we letten erg op onze kosten. Uitgangspunt is dat de donaties daar komen waar ze voor gegeven zijn en zo goed mogelijk besteed worden.



## **OP 26 AUGUSTUS 2023 IS ER EEN VERWENDAG IN CAPELLE WAT HOUDT DAT IN?**

Deze dag in het Isala theater in Capelle aan den IJssel is geheel gratis voor onze doelgroep. De kosten worden volledig gedragen door de (sponsors van) Stichting Pallieter. Zij biedt deze feestdag aan als geschenk voor al die gezinnen die dagelijks te maken hebben met de zorg voor een ziek kind. Deze dag moet hen extra energie geven.

Van 11.00 uur tot 17.00 uur zijn gezinnen en zorgorganisaties met ernstig, ongeneeslijk of chronisch zieke of gehandicapte kinderen onze gast. Er is plaats voor totaal 300 personen (kinderen met hun ouder(s), broertjes, zusjes en/of begeleiders).

In de sfeervol ingerichte theaterfoyer worden de gasten ontvangen en kunnen zij genieten van tal van activiteiten zoals dieren versieren, kleurplaten en tekenen, spelen met Lego, portretten maken, op de foto met diverse figuren, silent kids disco, glitter tattoo, clowns, ballonartiest, green-screen foto, schminken en meer... Zaterdag 26 augustus is ook de dag voorafgaand aan de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort en op die dag is dus de kwalificatie met Max Verstappen. Alle kinderen kunnen op de Verwendag hun eigen race rijden op één van de twee race-simulatoren!

Natuurlijk zorgen wij voor allerlei lekkers zoals poffertjes, patat, belegde broodjes, popcorn. Er kan zelfs snoep worden geschept! En uiteraard is er ook voldoende te drinken.

De mooiste momenten worden vastgelegd op foto en film zodat er ook thuis nog kan worden (na)genoten!

## **HOE ZIJN JULLIE OP HET IDEE GEKOMEN VAN DE SPEELMUURTJES IN HET AMALIA KINDERZIEKENHUIS?**

De Speelmuurtjes van het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen is één van de projecten die bij ons binnen gekomen is. Deze worden binnen het bestuur besproken en als wij er een goed gevoel bij hebben, het binnen onze doelstelling past en financieel haalbaar is, dan sponsoren wij het project.

## **HEBBEN JULLIE NOG MEER EVENEMENTEN OP DE AGENDA?**

Op zaterdag 7 oktober vindt het 2e Kinderboekenweekconcert plaats, in samenwerking met Musical Souvenir en Bibliotheek aan den IJssel. En een grote wens is een Sinterklaasfeest te organiseren, bij voorkeur in een indoor speelparadijs zoals we een aantal jaren in Bungelland hebben gedaan. Dat was een groot succes en dat zouden we de gezinnen graag eind van dit jaar weer willen aanbieden. We zijn op zoek naar een nieuwe locatie.

We bieden gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind tussen de 4 en 12 jaar een vakantie week in Villa Pardoës aan waarbij ze wel moeten voldoen aan de toelatingscriteria van de Villa. Wij sponsoren deze onbezorgde week zodat ook deze gezinnen kunnen genieten van een onvergetelijke, unieke vakantiebeleving én uiteraard van elkaar. Om even alles te vergeten en samen mooie herinneringen te maken!

## **IS ER NOG IETS WAT WIJ NIET WETEN VAN PALLIETER?**

**Hieronder in het kort onze geschiedenis en waar onze naam vandaan komt:**

In 2000 heeft Rein Lander Stichting Pallieter opgericht. De naam is ontleend aan een boek van Felix Timmermans over Pallieter, een ware levensgenieter. Men kan ook 'pallieteren', zorgeloos en uitbundig genietend in de natuur rondwandelen. Is dit niet de stille wens van een ieder?

Stichting Pallieter zet zich - uitsluitend met vrijwilligers - in voor meer kwaliteit van leven van ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch zieke kinderen en kinderen met een beperking. We maken ons sterk voor het welzijn van het kind (waarbij ook het gezin niet uit het oog verloren wordt) en gaan voor de 'extra's' die niet uit het regulier (zorg) budget betaald kunnen worden. Onze slogan is niet voor niets 'Pallieter, dichtbij het gezin en het zieke kind'.

Een kleine stichting maar door verbinding en samenwerking, door het bundelen van krachten, zijn we tot veel in staat. Ons grootste project was de realisatie van kinderspice Pallieterburgh in Capelle aan den IJssel dat inmiddels geheel zelfstandig en onafhankelijk is en tegenwoordig De Groene Burcht heet. Zo werken we samen met Villa Pardoës, een sprookjesachtig vakantieverblijf voor gezinnen met een ernstig ziek kind en hebben we een warme band met Stichting Kruiemeltje, een jonge Rotterdamse stichting. Rein is de bedenker van de naam Kruiemeltje voor de stichting, terugdenkend aan zijn eigen jeugd en de herkenbare 3 eigenschappen van het Rotterdamse straatjongetje Kruiemeltje : humor, levensvreugde en doorzettingsvermogen.

Helaas is Rein in 2018 overleden. Zijn grote wens was dat Stichting Pallieter zou blijven bestaan, ook na zijn dood, om stille, maar vaak ook noodzakelijke wensen samen te kunnen realiseren. En zo meer levensplezier geven aan ernstig zieke en gehandicapte kinderen. Wat is er mooier dan de lach van een kind?

### **En niet onbelangrijk:**

Pallieter heeft bestaansrecht dankzij onze vrijwilligers en onze sponsors! Iedereen kan sponsor van ons worden, door een financiële bijdrage maar ook door een actie te doen, zoals de golfweek van Golfbaan Hitland, een statiegeldactie bij een supermarkt, een sponsorloop op school of een andere uitdaging. Wij denken graag met u mee!!

Voor meer informatie zie [www.pallieterhelpt.nl](http://www.pallieterhelpt.nl) of neem persoonlijk contact met ons op via 06 10 655 999.

**U kunt Stichting Pallieter steunen op diverse manieren.**

**Elke ondersteuning is van harte welkom, zowel in geld als in natura. Of gebruik van de QR-code hieronder**

