

'Hij was er voor de ander'



Een foto uit 2007 toen Rein Lander zijn plan voor de Pallieterburght presenteerde.

ARCHIEFFOTO

Het was zijn levensdoel om zich in te zetten voor zieke kinderen. Tot zijn laatste dag streed Rein Lander niet alleen tegen zijn eigen ziekte, maar ook voor al die kinderen.

- SALWA VAN DER GAAG

Bang voor de dood was hij niet, vertelt zijn vrouw Phyllis Lander. Wat hij wel moeilijk vond, is om haar achter te laten. Het is tekenend voor wie Rein Lander was. Zich altijd inzetten voor een ander, niet denkend aan zichzelf. Zaterdagochtend vroeg overleed hij.

Sindsdien wordt zijn vrouw overladen met berichten en steunbetuigingen. Berichten die goed weergeven wie hij was. „Rein was van ons allemaal, maar in het bijzonder was Rein er voor een ander”, zegt zij.

Levenswerk

Rein had veel contacten. Door zijn werk, zijn stichting en door wie hij was. In Capelle aan den IJssel kent men hem vooral van de Pallieterburght. In 2000 begon hij met wat later zijn levenswerk zou worden: het oprichten van een stichting voor zieke kinderen. En als kers op de taart de Pallieterburght. Een plek waar ernstig zieke kinderen in een huiselijke sfeer toch nog een beetje kind konden zijn.

„Dit is het mooiste plekje van Nederland, waar de ouders en kinderen ondanks alles blij zijn. Dat moeten we behouden”, zei Rein in november tegen deze krant toen bleek dat het Sophia Kinderziekenhuis niet genoeg personeel had om de Pallieterburght draaiend te houden.

In 2016 ontdekten de artsen dat Rein longkanker had. „Hij was dus al een tijd ziek, maar we hadden niet verwacht dat het opeens zo snel zou gaan. We hadden nog allemaal plannen. Zo geven we in augustus een groot feest om geld op te halen voor goede doelen. Dat feest gaat door, dat wilde hij. Maar ik vind het ontzettend jammer dat Rein er niet bij kan zijn”, vertelt Phyllis.

Waarom Rein zo gepassioneerd was over de stichting en zich met hart en ziel inzette voor zieke kinderen heeft volgens haar met zijn jeugd te maken. Rein werd net voor de oorlog geboren. Zijn vader vluchtte voor de Duitsers en zijn moeder moest het met zeven kinderen zien te rooien. Toen haar dat niet lukte, kwamen de kinderen in tehuizen terecht.

Liefde

„Hij sprak er weinig over, maar dat was geen fijne tijd voor hem. Hij kreeg weinig liefde en het was erg streng in die tehuizen. Hoewel het nare herinneringen waren, heeft het hem ook gevormd. Er waren namelijk ook veel mensen die hielpen en hij heeft altijd gezegd dat als hij iets terug kon doen, hij dat zou doen.”

En dat deed hij. De 24-uursopvang Pallieterburght waar kinderen uit het Sophia Kinderziekenhuis verbleven, was er zonder Rein niet geweest. Hij wist miljoenen binnen te slepen om deze plek aan de Capelse Kerklaan van de grond te krijgen. Burgemeester Peter

Oskam noemt hem gedreven en vasthoudend. Woorden die zijn vrouw ook gebruikt als ze over hem praat. „Capelle verliest een bijzonder mens met grote verdiensten”, aldus Oskam.

Kinderarts Saskia Gischler van het Sophia kent hem niet anders. „Hij had oog voor wat mensen nodig hebben die in een situatie zitten waarin ze liever niet zitten. Het Sophia had nog nooit een afdeling buiten het ziekenhuis gehad en hij wist dat voor elkaar te krijgen.”

Rein laat behalve zijn vrouw een dochter uit een eerder huwelijk en twee kleinkinderen achter. De uitvaart is maandag.